

Wat zeg je bij een afscheid  
als je elkaar nooit meer gaat zien?  
Ik hou van je? Het beste?  
Ik heb je lief? Of heel misschien  
staan die woorden die je zocht  
nog niet in de Van Dale,  
misschien is wat je wil zeggen  
niet in woorden te vertalen.  
Rust zacht? Je was de beste?  
Ik ga je missen elke dag?  
Of is 't al voldoende  
als ik zeg dat ik je zo graag zag?

Rosette Mortier

1930 – 2023



Enkel met het hart kan men goed zien.  
Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen.  
(Antoine de Saint-Exupéry)

Mevrouw

# Rosette Mortier

weduwe van Laurent Van Bever †

geboren te Gent op 21 april 1930  
en aldaar ook overleden op 2 november 2023

De uitvaartdienst heeft reeds plaatsgevonden in intieme, familiale kring

Dit melden u met diepe droefheid:

Geert en Marleen Van Bever - Dhondt  
Véronique Van Bever en Jean-Jacques

haar kinderen

Maarten Van Bever  
Reinout Van Bever en Kaylee  
Thomas Clauwaert en Sarah

haar kleinkinderen

Anne-Marie Mortier en Chris West, Dirk en Filip  
Carine Beyens en Marc Morel, kinderen en kleinkinderen  
Martine Beyens en Lien  
Luc Beyens en Rita De Wolf, kinderen en kleinkinderen

genegen familie

G. Van Bever, Molenstraat 31, 9750 Kruisem  
V. Van Bever, Geelgor slaan 10, 9840 De Pinte