



A candy-colored clown they call the sandman

Tiptoes to my room every night

Just to sprinkle stardust and to whisper

Go to sleep, everything is alright

I close my eyes then I drift away

Into the magic night, I softly say

A silent prayer like dreamers do

Then I fall asleep to dream, my dreams of you

In dreams I walk with you

In dreams I talk to you

In dreams you're mine, all of the time

We're together in dreams, in dreams

Voor altijd in ons hart

## Gaston Raveel

16 oktober 1945 - 5 oktober 2024

Rots in de branding van  
dochter Isabel en schoonzoon Etienne

Opnieuw herenigd met Marleen,  
de liefde van zijn leven

De afscheidsplechtigheid vond plaats  
in intieme kring.

Rouwadres:

Uitvaart Van de Moortele

t.a.v. familie Raveel

Pintestraat 29, 9840 De Pinte